

Aan tafel in De Paardenberg

Elke donderdagmiddag komt onze vrijwilliger Xander naar de keuken in De Paardenberg. Hij heeft intussen iedereen overtuigd van zijn kookkunsten. Hij maakt de heerlijkste gerechten waar wekelijks velen voor naar de Paardenberg komen. Elke donderdagavond wordt er door Xander een driegangen-menu bereid en dan wordt ook het menu voor de volgende week bekendgemaakt en enthousiaste bezoekers vullen dan gelijk de aanmeldlijsten in. Van harte welkom! We gaan om 17.30 uur aan tafel.